

Når vi vandrer med Gud - et generøst liv...

Nr. 285 - søndag den 14.06.20 / Heidi Rasmussen (Varde)

Min nåde er grænseløs. Min kærlighed er grænseløs
DK-grænsen er lukket, men Gud sætter aldrig grænser når det kommer til
at velsigne sine børn. Han er grænseløs, Guds kærlighed og nåde slipper
aldrig op der er altid mere end nok.

Vi kan sætte begrænsninger op for Gud.
F.eks. Ulydig, Ugidelig, Utilgivelige, Vrede, Syndigt liv.

Den rustning Gud har givet dig passer...Når vi begynder at gå, må vi
begynde at gå i det Gud kalder os til, så Gud kan nå mennesker igennem
os (Det uperfekte). Vi må omvende os, så vi kan være et rent kar Gud kan
bruge til at velsigne med.

Vi må bede om styrke og mod til at gøre det han beder os om!

Gud ønsker at overøse os med gaver, især åndelige gaver som vi kan
give videre. Frank talte om det emne i maj se på YouTube

Vær lydige når Gud taler: Læs Johannesevangeliet 15:4 BDAN

Historie om melet i krukken og olie. Læs: 1. Kongebog 17:9-16 BDAN

Når vi stoler på Gud og adlyder ham velsigner han os med "Olie og mel"
Jo mere du giver jo mere giver Gud dig! (Ud fra historien om talenterne)

Elias er lydige: Jeg tror ikke det var sjovt at være Elias og skulle bede
kvinden om det mest værdifulde hun havde, men han gjorde det!!
Han var lydige

Enken lydige: Lige sådan kan vi også sætte os ind i kvindens situation.
Hun adlød også, og fik alt velsignelsen som hun delte med Elias og
hendes familie, indtil hungersnøden var ovre.

Den rustning Gud har givet dig, passer til dig når du begynder at gå.
Vi må begynde at gå i vores kald/tjeneste så Gud kan nå mennesker
igennem os.

Det er ikke altid vi føler vi kan, men Gud kan altid !

Rustningen kan føles tung

Vi kan fejle og vi kan være ulydige, men Gud rejser os op igen og tilgiver
os så vi forsat kan vandre sammen med ham.

For vi vil fejle igen og igen men Gud rejser os igen og igen - Han slipper
og forlader os aldrig.

Gud vil at vi skal bruge de gaver vi har fået til at vise verden hvem han er.
Så vi må være: Hjælpsomme, Kærlige, have et giversind og være
gæstfrie, så mennesker møder Jesus igennem dig/mig.

Gud elsker alle mennesker og ønsker at alle skal lære ham at kende og vi
må stille os til rådighed så han kan velsigne igennem os.

Læs: Filipperbrevet 4:19 BDAN

Melet og olien er et billede på at Gud giver i overflod, til dem som beder
med et rent hjerte og ligger deres liv i Guds hænder. Gud velsigner så vi
kan velsigne andre, derved fremmer vi Guds rige og mennesker vil se
Guds kærlighed igennem os.

Hvis vi lige vender tilbage til den fattige enke. Gud sendte Elias for at
velsigne hende. Da hun gav det sidste brød til Profeten (Gud) blev der nok
i lang tid - Ikke kun til enken men til hele hendes familie/ hendes hus

Læs: Johannesevangeliet 15:7 BDAN

Vi må vælge... Det er vores eget valg, der ikke nogen anden der kan tage
den for os. Gud har sagt at han er med os og at vi ikke skal frygte noget,
men det er os der skal begynde at gå!!

Når vi går i det Gud har forberedt, vil rustningen passe, olien vil flyde og vi
vil se at Gud er en god Gud, der ønsker at velsigne.. Ikke bare dit hus,
men langt ud over det vi kan forstå.

Vi kan ikke regne Gud ud, men vi kan vælge at følges med ham og få lov
til at blive brugt af ham... Men HUSK at Gud elsker dig altid, lige meget
om du udretter meget eller lidt for hans rige.

Spørgsmål:

- 1: Er vi et rent kar som Gud kan bruge? Hvad kan vi gøre for at blive det?
- 2: Hvilken gave/gaver har Gud givet dig? Hvad bruger du dem til?
- 3: Har du et eksempel på hvordan du er blevet brugt til at velsigne andre?
- 4: Hvem er du i historien? Elias eller enken og hvad er forskellen?