

Min kaldelse?

- undskyld, men jeg er lidt forvirret...

Nr. 266 - søndag den 10.11.19 / Kim Madsen

1 Sam. 3, 1 - 9 (Læs historien)

Vi alle er kaldede og har noget som vi er skabt til at være eller gøre. Det er et fakta, fordi vi er skabt i Guds billede.

Oftes tales der om kaldelsen som noget vi skal have fat i eller finde. Men historien om Samuel viser os noget andet.

Samuel tjente Eli, præsten i Tabernaklet hvor Guds ark stod. På den tid var ordet fra Gud sjældent og syner var ualmindelige. Grunden til dette var holdningen som præsterne i Tabernaklet havde til Guds ord og deres tjeneste.

Vi lever i en tid hvor vi har adgang til al den information som vi vil og mere end det. Vi har aldrig haft lettere adgang til Guds ord end idag. Men hvordan er vores holdning til hans ord. Hvordan er vores attitude?

På Samuels tid var attituden til Guds ord afgørende for Guds tale og nærvær.

Gud kaldte Samuel og Samuel lærte Guds stemme at kende - han lærte at lytte. Dette var grundlaget for Samuels relation med Herren hele hans liv.

At Samuel første lærte at lytte og så at svare var med til at gøre ham til Guds talerør til hele det Jødiske folk på hans tid. Ikke et ord som Samuel talte faldt til jorden.

Samuel gjorde tjeneste i Tabernaklet under Eli, han var der hvor han skulle være og gjorde godt for han var vellidt af folk, og Gud havde øje for ham. Samuel jagede ikke sin kaldelse han tjente der han var.

Historien om Samuel er billedet på at vi ikke skal jage vores kald, eller formål med hvorfor vi er sat her på jorden.

Hvis vi finder vores plads og hviler i at være der, vil Gud kalde os til det formål han har skabt os til. Det er ligemeget om det er noget vi mener er stort eller småt, det er lige vigtigt i Herrens øjne.

Find dit sted, der hvor du hviler og stol på at Gud vil kalde.

Spørgsmål til samtale:

Prøv at tale sammen om hvordan I oplever at Gud kalder jer eller har kaldt jer.

Hvordan fornemmer du at Gud taler til dig?

Hvordan kender du forskel på din stemme eller en andens stemme i dine tanker?

Hvordan bedømmer du de tanker som kommer til dig?

Prøv at drøfte hvor hver især har deres sted lige som Samuel havde det?

God fornøjelse.

