

Guds plan vil blive opfyldt

Nr. 303 - søndag 03.01.21 / Frank Ahlmann Kristensen

Vi tror, at Gud er skaberen – der skabte alt med formål
Mennesket er skabt i Guds billede – **Gud har en plan** for sit skaberværk
- og det stopper ikke her, men fortsætter ind i evigheden ☺

Må vores ønske være, at leve i opfyldelsen af hans plan.
Vi må tillade hans plan for vores liv og for menigheden, at udfolde sig i
vores hverdag - kirken er en vigtig del for Guds plan for denne verden.

Herodes lagde planer (Matt 2, 13-18)

Farao lagde planer (2 Mose 1)

Haman lagde planer (Esters bog)

MEN, Gud havde andre planer

- **Vi må forvente Guds overnaturlige ledelse** - Matt 2, 13-18
- **Klare instrukser** - ikke hele planen, men et skridt af gangen
- **Guds forsørgelse**
- **Ikke alt er logisk** - vi kan ikke se slutningen
- **Det må rumme Guds rige** - det lille Jesusbarn havde Guds rige i sig

Guds planer og frelses-planer gennem hele skriften – ser du det?

• **Gud bruger mennesker - i opfyldelsen af hans plan**

Mennesker der har gudsfrygt og ønsker at gøre Guds vilje
Jordemødrene: Shifra og Pua - 2 Mose 1, 15-22 (HvD)
De nægtede at slå ihjel – at stoppe livet – Guds plan
Det er her vi overholder og underordner os Guds lov og ikke denne verden

Herodes og Farao har andre navne og ansigter i dag
– men det er den samme ånd, der står Guds plan imod

Vi er kaldet til at være **(fri)modige i Guds plan/vilje**

- **Guds plan - at vi gør hans vilje**
- dem hvis liv er dedikerede til at ære Gud

- **Ikke alene – men sammen!** (finde nogen at stå sammen med)

Mennesker vender Gud ryggen og ALLIGEVEL har han planer for hver eneste én. Guds nåde: også når vi træder ved siden af, ud af hans plan, og alt ser ud til at være tabt, så har han en plan

1 Tim 2,4: "...Gud, vor frelser, som vil, **at alle mennesker skal frelses** og komme til erkendelse af sandheden."

Læs: Jer 29, 11-14

Guds genoprettende plan for alle mennesker og alle nationer og samfund

Joh 10, 3-4 / Joh 10,10

Den gode hyrde:

- De **hører** hans røst
- Han kalder os ved navn – han fører os ud
- **Han går foran os** - de følger ham – fordi:
- **De kender hans røst**

Jeg kan ikke altid få øje på / eller se Guds plan

Jeg kan ikke altid føle Guds plan

MEN - vi må vide, at Gud har en plan - at der ER en plan for mit liv

Hengiv dig til hans plan!

TIL SAMTALE:

- Hvad blev levende for dig i søndags?
- Hvad kan vi lære om Guds plan i menneskers liv hvor det ser nærmest umuligt ud? (Jesus i Egypten, jordemødrene, Moses)
- Hvad betyder det; at jordemødrene stod sammen, "frygtede Gud mere end kongen" – hvad resulterede det i? 2 Mose 1, 15-22
- Oplever du dig selv midt i Guds plan for dit liv?
- Hvad gør du, hvis du ikke kan se / finde Guds plan for dit liv?
- Hvad skal vi gøre jf. Jer 29, 11-14 + Joh 10,3-4?

BØN SAMMEN - STÅ SAMMEN FOR GUDS PLAN

- Om Guds vilje og plan må ske fyldest i vores liv og kirkens