

Åndens nådegaver

Nr. 282 - søndag den 31.05.20 / Frank Ahlmann Kristensen

Den dag du tog imod Jesus som din herre og frelser fik du også Helligånden (**Joh 20, 22**: Jesus til disciplene: "modtag Helligånden...")

Rom 8, 14-16 (HvD) ¹⁴ Alle, som bliver ledt af Guds Ånd, er Guds børn... Det er Guds Ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. ¹⁶ Det er Guds Ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn.

Gal 5, 16-17 + vers 23-25 "**Træet**" i dig der frembringer træets frugt

Guds Ånd i os og hos os - gaver og karakter *må følges ad...*

Pinsedag ApG. 2, 16-18 "*De unge skal se syner – og ikke dyner* ☺"

ApG 1, 8: **Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer**, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. «

Læs: 1 Kor. 12, 4-10

Forskellige niveauer - af gaven, forskellig alt efter hvor du er...

Kanal eller beholder?

At Åndens kraft og salvelse flyder gennem os efter Åndens vilje. At legemet opbygges, vokser og arbejder sammen gennem Åndens ledelse og gaver, så vi kan udføre alt det han ønsker

HELE legemet må blive ligesom Jesus - opfører sig som Jesus
Mennesker har fået gaver for at opbygge HELE menigheden.

Gaverne til fælles gavn - du skylder fællesskabet din gave...

Helligåndens 9 manifestationsgaver

- måder Helligånden manifesterer sig på...



Jesus virkede/tjente i alle gaverne. Man kan sige om flere af gaverne, **at Gud tager noget af sig selv og giver til os – til fælles gavn...**

F.eks.: **Visdom** – Gud som besidder al visdom viser os et fragment af sin visdom. Det er overnaturligt på den måde, at det ikke er en visdom der kommer fra os selv, men en guddommelig åbenbaring formidlet af Helligånden (som kong Salomo). På samme måde med **Kundskab** – Gud som har al kundskab giver os en del af hans kundskab om fortid og nutid

Jesu eksempel: Joh. 4: "*Gå hen og kald på din mand og kom herude...*"
Joh. 2, 24-25: "*for han vidste, hvad der bor i mennesket...*"

Der står vi skal bedømme ånder - ikke mennesker: 1 John 4, 1:
"*Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden...*"
Simon troldmand og Peter ApG. 8, 9-24

Tro: den tro der altid sprænger grænser... *følger ofte mægtige gerninger*

Profeti: må som sådan være til **opmuntring, trøst og formaning**.

Til samtale:

- Hvad er forskellen på Helligånden **i os og hos os**/over os?
- Prøv at tale om de forskellige **9 gavers betydning**?
- Når du tænker på "Helligåndens liv og bevægelse" – hvad tror du så, at Helligånden længes efter i dit og menighedens liv?
- Bed for hinanden, at vi alle må leve i Ånden og tjene med Åndens gaver